

HET THUISCHRIJFCAFÉ

OPDRACHT 14



Wie kakelt moet ook eieren leggen

Spreekwoorden als inspiratiebron, die hadden we in het Thuischrijfcafé nog niet gehad. Laten we deze eens nemen:

Wie kakelt moet ook eieren leggen

Laat de betekenis van dit spreekwoord (en ook dáár ga je zelf over!) op je inwerken:

- Welke **situatie** schiet je direct te binnen? Probeer het als **een filmscène** voor je te zien. Welke **personages** spelen hierin een rol? Maak eventueel wat aantekeningen.
- **Schrijf het verhaal dat dit spreekwoord illustreert.**

Deadline: woensdag **24 juni a.s.** Heel veel schrijfplezier!

SCHRIJFTIP

Probeer het 'klein' te houden, zoek een alledaagse en vooral **herkenbare** situatie om het spreekwoord in beeld te brengen.

HUWELIJKSE VOORWAARDEN - DOOR IMKE PRUIM

Carla kijkt op naar de man, die ze straks haar echtgenoot mag noemen. Ze staan samen voor de burgemeester van Lutjebroek, die hun huwelijk voltrekt, maar nu even zwijgt, en hun met een beetje vreemde blik opneemt. Carla begrijpt het niet helemaal, wat bedoelt die man nu te zeggen?

Johan kijkt zwijgend terug, eerst naar Carla en dan naar de burgemeester. Het is even stil.

De burgemeester humt: "Carla, wil je met deze man in het huwelijk treden, voor hoelang?"

Carla kijkt de burgemeester aan. "Sorry, meneer de burgemeester, wat bedoelt u met voor hoelang?"

Johan verblijft en verbloost niet, zwijgend wacht hij af wat er verder gaat gebeuren. De burgemeester strijkt met zijn hand over zijn haar, kijkt over Carla heen, en geeft nog steeds geen antwoord. Hij blijft haar alleen maar vragend aankijken. Carla haalt in gedachten haar schouders op.

"Doe maar voor zes maanden."

De burgemeester knikt tevreden en wendt zich tot Johan en stelt dezelfde vraag: "Johan, wil je met deze vrouw in het huwelijk treden, voor hoelang?"

Johan knikt alsof hij dit al lang verwacht had: "Ja meneer de burgemeester, graag voor zes maanden."

De burgemeester knikt hen beide toe: "Dan zijn jullie nu voor zes maanden man en vrouw."

De secretaris komt met de papieren en een trouwboekje aan, ze zetten hun handtekening, geven de burgemeester en secretaris een hand, krijgen een soort van paspoort en lopen samen de zaal weer uit.

Eenmaal buiten sist Carla: "Wat is dit nu weer, waar ben je mee bezig?"

Johan haalt zijn schouders op. "We gaan voorlopig toch zes maanden bij mijn ouders op hun kippenboerderij wonen? En ben je bekend met het spreekwoord: wie kakelt moet ook eieren leggen?"

Carla kijkt hem nog steeds verbaasd aan. "Nou nee, eigenlijk niet, wat betekent dat dan?"

"Nou, dat betekent: wat je belooft moet je ook doen, en ik heb nu net aan de burgemeester beloofd dat ik voor zes maanden je man ben, dus ons huwelijk duurt zes maanden, meer heb ik niet beloofd dus..."

Carla kijkt Johan in opperste verbazing aan, geeft hem een zodanige zet dat Johan achterover tuimelt, ze draait zich om en loopt weg.

Precies zes maanden later zitten beiden bij de rechtbank met hun advocaat, en wordt hun scheiding uitgesproken. Detail: beide ouders van Johan zijn inmiddels overleden, Johan erft de kippenboerderij en moet deze delen met Carla.

