

**HET THUISSCHRIJFCAFÉ****OPDRACHT 4**

Ja, en tóch wordt het ook gewoon Pasen... Over de paashaas bestaan al best veel verhalen, maar dat van jullie is er nog niet, inderdaad, nóg niet... ;-) Voor deze opdracht krijg je het begin van een verhaal:

**De paashaas en het gouden ei**

Heel vroeg in de ochtend, toen de zon nog maar nauwelijks boven de horizon uitkwam, was de paashaas al druk in de weer. Overal was hij de eieren aan het verstoppen, waar straks de kinderen naar zouden komen zoeken. Hier een ei en daar een ei en nog een ei... Toen hij al zijn eieren verstopt had, moest hij het gouden ei nog verstoppen. Maar dat was verborgen onder de aarde en werd bewaakt door de andere hazen. De paashaas riep al zijn hulphazen bijeen: 'Hazen, kom te voorschijn, laat je eens even zien.'

En zo kwam het ene haasje na het andere tevoorschijn, ze riepen elkaar en wachtten tot iedereen er was, zodat ze samen op weg konden gaan om het gouden ei te gaan halen en het te gaan verstoppen. Ze huppelden achter elkaar aan: 'Wij halen nu het gouden ei, het gouden, gouden ei.'

Heel zorgvuldig had de paashaas al het zonlicht in het gouden ei bewaard, zodat het kind dat het gouden ei zou vinden veel zonlicht en zegen zou ontvangen.

Toen de paashaas met zijn hulphazen bij de grot aankwam waar het gouden ei bewaard werd, waren de haasjes die het ei bewaakten allemaal in paniek. Want... het gouden ei was verdwenen, het was weg!

- **Schrijf de rest van dit verhaal.**

Deadline: woensdag **15 april a.s.**

Heel veel schrijfplezier!

**GOUDHAANTJE - DOOR JOKE NIEUWLAND**

'Hoe kan dat nu, we hebben de hele tijd goed opgelet en de grot geen moment onbewaakt gelaten. Zou het ei misschien onder zand terecht gekomen zijn. Laat ons allemaal harken en schoffelen', zeiden de haasjes tegen elkaar, 'dan vinden we het ei misschien terug.'

Alle haasjes gingen dus aan het werk maar ze vonden niets! Zou het ei dan toch gestolen zijn? En wie had dat dan gedaan? Misschien Bor de wolf, die was soms best gemeen! Of zou het Louis de vos kunnen zijn, die is zo slim of, of, of... Niemand begreep er iets van! 'Laat ons verder gaan zoeken buiten de grot', zei de paashaas.

Hij geloofde zelf niet dat het ei daar kon zijn omdat een ei geen pootjes heeft en dus niet zelf uit de grot kan zijn gelopen, maar toch... Buiten de grot kwamen ze Bruin de beer

tegen en vroegen hem of hij Louis de vos hadden gezien. Die werd toch wel het meest verdacht van diefstal.

'Ja hoor', zei Bruin, 'ik heb nog met hem staan praten.'

'En', vroegen de haasjes, 'had hij het gouden ei bij zich?'

'Nee', vertelde Bruin, 'hij had zijn neefje bij zich want ze wilden samen eieren gaan zoeken.'

'En Bor, heb je die nog gezien?' vroegen de haasjes .

'O ja, die had haast en hij had echt geen gouden ei bij zich!'

Wat nu???? Zou er misschien nog een achteringang zijn in de grot? Dan kan een dief daar misschien binnen gekomen zijn. Al de haasjes gingen weer naar binnen en er werd overal op de achterwand geklopt. Er werd geen uitgang gevonden!

De paashaas zat met de handen in het haar. 'Hoe moet dit?' jammerde hij.

Wat was dat nu! Opeens leek het wel of er een grote lamp aanging in de grot. Het licht werd steeds helderder en daar kwam een gouden kuikentje de hoek om. De haasjes waren blij dat zij toch goed opgepast hadden en dat het ei niet gestolen was, maar dat Goudhaantje geboren was!

