

### HET THUISCHRIJFCAFÉ

#### OPDRACHT 9 - TUSSEN KUNST EN KITSCH...

Eigenlijk heeft deze opdracht geen nadere introductie nodig, iedereen zal wel eens 'verblijd' zijn met een cadeau dat je het liefste ergens in een kelder of zo zou laten verdwijnen...



- Schrijf een bedankbriefje voor iets spuuglelijks dat je ooit cadeau kreeg.

Geniet van het schrijven!!! ;-)) De deadline is **woensdag 20 mei a.s.**

### GASONTPLOFFING - DOOR IMKE PRUIM

Hallo Lisette,

Heeft even geduurd, maar was een beetje druk hier, vandaar deze verlate reactie. Langs deze weg, wil ik je nog bedanken voor het geweldige schilderij wat je voor mij gemaakt hebt. In eerste instantie moest ik wel even wennen aan al die kleuren en vormen. Daarom heeft het schilderij even ergens anders gestaan, en moest dit bedankje even wachten.

Echter vorige week heb ik het opgehangen. Tot mijn spijt kon ik er niet echt lang van genieten, want begin deze week is er een gasontploffing bij de burens geweest, waardoor ook bij mij een muur weggeblazen werd.

Alles goed afgelopen hoor, maar het schilderij is niet meer.

Voorlopig woon ik even ergens anders, dus je hoeft (even) geen moeite te doen voor een nieuw schilderij, want ik ken je, je gaat gelijk weer aan de gang, niet doen.

Te zijner tijd hoor je wel hoe het allemaal afgelopen is, en krijg je een adreswijziging.

Met een hartelijke groet,  
Imke

